

Vlamingen in Thailand



In deze nieuwe rubriek wensen wij u een reportage te bezorgen van Vlamingen die hun geluk in Thailand zijn gaan zoeken. Dit kan zijn om er te gaan werken, rentenieren, de liefde te volgen (of vinden), enzovoort. In deze Sawasdee stellen wij Etienne Daniels aan u voor die erin geslaagd is om een zijn passie voor de fiets, zijn liefde voor natuur en zijn droom om een eigen onderneming te leiden heeft kunnen combineren in Thailand.

Etienne Daniels en zijn echtgenote Sripun zijn de spil van het bedrijf Click and Travel Ltd.. De basis voor het ontstaan van de onderneming werd al gelegd in 1992 toen Etienne voor Belgische en Nederlandse tour operators groepsreizen in Thailand ging begeleiden. Zijn passie voor fietsen, zijn liefde voor natuur en avontuur en de wil ooit zelfstandig een onderneming te leiden zijn daartoe de aanleiding geweest. In 1996 begon hij met het organiseren van fietstochten. Dit was de aanzet tot de oprichting in begin 2000 van de erkende en officieel geregistreerde reisorganisatie: Click and Travel Ltd.



Etienne met zijn vrouw Sripun en de kindjes Michel en Anthony

Etienne houdt zich vooral bezig met de praktische kant van het bedrijfsvoeren. Zijn vrouw Sripun, beter gekend als Pit doet de administratieve en legale zaken. De toekomst van hun twee kinderen Michel en Anthony is eigenlijk de reden dat de ouders hun uiterste best doen hun onderneming succesvol te laten zijn.

De professionele loopbaan van Etienne laat zich als volgt lezen: Hij was beroepsmilitair van 1978 t/m 1989. Daarna werkte hij twee jaar als handelsvertegenwoordiger. In 1992 ging hij als reisbegeleider voor Best Tours werken in Thailand. In de daarop vol-

gende jaren was hij ook actief voor andere bedrijven zoals Jet Air World en de Nederlandse tour operators Kras Ster Vakanties, Unitravel en Hotelplan. Als reisleider is hij mede verantwoordelijk geweest voor een geslaagde vakantie voor duizenden mensen. De deskundigheid die hij daarbij heeft opgedaan, in combinatie met een voor hem vanzelf sprekende service-gerichtheid, blijft hij uiteraard toepassen in zijn eigen onderneming.

Als voormalig beroepsonderofficier bij de paracommando's van het Belgische leger is

Etienne getraind in het verantwoord omgaan met risico's bij avontuurlijke activiteiten. Als weinig anderen weet hij dat relatieve veiligheid en spannende uitdaging heel goed samen kunnen gaan.

Click and Travel Ltd. is een jong en fris



Het kantoor van Click en travel in Chiang Mai

bedrijf, gevestigd in Chiang Mai. Het is geen grote reisorganisatie met Noord-Thailand als één van de vele bestemmingen, maar is een lokale onderneming die zich uitsluitend richt op het noorden van het land, met gespecialiseerde en gedegen kennis van de lokale omstandigheden. Wat zij bieden is gastheerschap voor het avontuurlijk deel van uw vakantie in Thailand. De filosofie achter de aanpak van Click and Travel Ltd. is gebaseerd op vele jaren praktijkervaring binnen de reiswereld van Thailand. Zij streven er naar op verantwoordelijke en toegewijde wijze toerisme te bedrijven. Zo bieden zij een alternatief voor de halfbakken, puur op winst gerichte houding, die in de reisindustrie zo vaak gewoon is. Hun manier van werken berust niet op het vergaren van commissies en is niet uitsluitend op geld gericht. Dat alleen al maakt hen anders! In tegenstelling tot vrijwel alle andere tour operators in dit deel van de wereld wensen zij geen extra inkomsten te vergaren door te pogen uw kooplust te stimuleren. Elk hotel, taxichauffeur of ander reisbureau zal graag behulpzaam zijn indien u een "commercieel toertje" wenst te maken. Die keuze dient u zelf te maken. Zij willen geen beslag leggen op uw gehele vakantie. Wel willen ze verantwoordelijk zijn voor een uniek en onvergetelijk deel daarvan. Waar het hen om gaat is u daar te brengen waar u anders niet zou komen en u dat te tonen wat u anders niet zou zien.



Groep vakantiegangers staan klaar om al fietsend Chiang Mai te verkennen

Zij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van avontuur in Noord-Thailand zoals: Fietstochten, mountain biking, jungle-trekings en rafting

Als fiets- en natuurenthousiasten geven zij net zoveel om het materiaal waarmee we werken als om de omgeving waarin we onze activiteiten ontplooiën. Hun fietsen zijn van prima kwaliteit en zowel wat betreft

uitrusting als onderhoud uitstekend in orde. De mountain bikes die ze gebruiken zijn uitgerust met een moderne Shimano-groep en voorvering. Het onderhoud van deze fietsen houden zij strikt in eigen hand. Ook hebben zij materiaal beschikbaar voor kinderen, zoals een aanhanger geschikt voor het vervoer van twee kleintjes, kinderstoeltjes, een 'tow bar' en volledig geveerde kinderfietsen. De tochten die zij aanbieden variëren in duur van een halve dag tot meerdere weken en in moeilijkheidsgraad van licht avontuurlijk tot bij-

zonder uitdagend. Met nadruk willen zij u laten weten dat Click and Travel Ltd. ook goed is toegerust voor de ontvangst van gezinnen en groepen met kinderen.

Ook kan u via hun website een aantal uitstekende, door hen geselecteerde hotels in Chiang Mai boeken.

Click and Travel Ltd. wil en kan ook ondersteuning verlenen aan bedrijven, clubs en stichtingen waar het gaat om planning, organisatie en uitvoering van tours, vakanties en evenementen met en zonder fietsen in Thailand. Hun expertise is ter uwer beschikking.

Click and Travel Ltd.
158/42 Chiang Mai to Hod Road
Tambon Paded Amphur Muang
Chiang Mai 50100 Thailand
Telephone: 66 (0)53 281553
Fax: 66 (0)53 281554
Email: info@clickandtravelonline.com
www.clickandtravelonline.com



FIETSTOCHT TEN ZUIDEN VAN CHIANG MAI



Rond 8.30u staan Heidi en ik (Koen) in de lobby van het Empress hotel te wachten op Etienne bij wie we een fietstocht ten zuiden van Chiang Mai geboekt hebben. Het was onze 2^{de} reis naar Thailand en onze eerste keer in Chiang Mai. Na veel 'surfen' op het net was ik op de website van Click and Travel terecht gekomen en nu bleek dat dit een organisatie was die fietstochten organiseerde in en rond Chiang Mai en dat een Belg hier de bezieler van was. Na een paar mailtjes was alles geboekt en nu was de grote dag aangebroken.

KOEN EN HEIDI

Toen we een man zagen binnenkomen met een fietshelm onder de arm was het snel duidelijk dat het Etienne moest zijn. Etienne bleek direct en ook verder op de fietstocht erg sociaal te zijn en wist ons verscheidene malen aan het lachen te brengen. Op latere uitstappen hebben we gemerkt dat ook de Nederlanders zijn Belgen- en Hollandermoppen kunnen smaken.



Heidi en Koen startklaar voor het fietsavontuur

Click and Travel was nog maar net opgestart en

THAIBEL

Etienne was toen zijn klantenbestand nog aan het uitbouwen, dus hadden we de eer en het genoegen om persoonlijk met Etienne een privé fietstocht te doen ten zuiden van Chiang Mai. Eerst werden de fietsen van de wagen geladen en op de juiste maten afgesteld en kregen we nog snel even de bijzonderheden van de fietsen uitgelegd. Ons viel direct op dat het over goed onderhouden mountainbikes ging. Ook kregen we alle twee een fietshelm, meer uit voorzorg dan uit noodzaak zou later blijken. Nog even de signalen overlopen die we later op de rit zouden door krijgen, maar aangezien we maar met 3 waren was dit niet zo noodzakelijk. Met

grotere groepen is dit natuurlijk meer van belang

SAWASDEE 2 / 2006

om iedereen tijdig duidelijk te maken wat er gaat gebeuren.

Eindelijk was het zover, we konden vertrekken. Aan het hotel moesten we direct een grote weg oversteken, maar hier viel ook direct op dat als je duidelijk aangaf aan de auto's waar je naar toe wilde, de chauffeurs hier ook goed rekening mee hielden. Op een vijftal minuten waren we uit de drukte van Chiang Mai weg en waren we rustig langs de Ping rivier aan het fietsen.

Eerste halte bleek een Chinese tempel even buiten Chiang Mai, waarvan ons onmiddellijk opviel dat het een hele andere stijl van tempel was dan we reeds voordien hadden gezien. Hier was geen enkele andere toerist te zien en de omkadering deed ons een beetje aan een pretpark (de Efteling) denken. Toen we onze schoenen hadden uitgedaan en in het hoofd van de draak waren bin-

36

nengegaan zagen we een tunnel met op de muren het levensverhaal van Boeddha geschilderd. Hier kregen we dan ook van Etienne de grote stappen in het leven van Boeddha uitgelegd en daarna heeft hij



Chinese tempel even buiten Chiang Mai

ons ook nog een beetje uitgelegd waar zich het Thaise Boeddhisme situeert in het Boeddhisme. Terug aan de fietsen nog even drinken, want wanneer je stilstaat voel je pas hoe warm het is, dit was ons tijdens het fietsen nog niet opgevallen.

Op naar de volgende halte, even een beetje teruggefietst en via een brug de Ping rivier over en toen kwamen we aan een tempel die nog in opbouw was. Aangezien de tempel wordt gebouwd aan de tempo dat de giften binnen kwamen hebben we in de jaren die volgde de bouw goed kunnen zien vorderen. Het was wel speciaal om te zien hoe heel veel zaken en details met de hand werden aangebracht, bij andere tempels is alles reeds af en besef je niet altijd tenvolle hoe dit tot stand gekomen is.

Weer enkele kilometers verder kwamen we aan de voormalige lepra-kolonie van McKain waar we doorfietsten en een bezoek brachten aan het atelier,

waar enkele inwoners van het domein bezig waren met verschillende soorten handenarbeid. Je kan het misschien een beetje vergelijken met onze beschutte werkplaatsen. Nadien ook nog het winkeltje bezocht en een paar spullen gekocht ter ondersteuning van het domein. Daarna was Pit (de vrouw van Etienne) aangekomen met de versnaperingen (koekjes en lekkere bananencake) en nieuwe frisse flessen water.

Nu moesten we even een beetje verder fietsen naar het dorpje Ban Tawai, waar we ook onze lunch zouden gebruiken. Ban Tawai is een dorpje dat bijna uitsluitend bestaat uit inwoners



Houtbewerker in de Leprozenkolonie

die de kost verdienen uit de houtnijverheid en in dit dorpje is dan ook bijna alles te vinden wat uit hout kan gemaakt worden. Alles wat je op de nachtmarkt van Chiang Mai terugvind kan je hier ook kopen, alleen aan veel lagere

prijzen. Na het shoppen konden we gaan eten in het enige restaurantje dat er toen was en de keuze was beperkt tot een noedelsoepje of rijst met varkensvlees, maar het smaakte fantastisch. Zoals alles is dit dorpje ook beter bekend geraakt bij het grote publiek en dit is ons vooral opgevallen bij het restaurantje. Een heel nieuw gebouw en een veel uitgebreidere keuze. Maar het dorpje blijft toch een bezoek waard.

Daarna zijn we rustig via de rijstvelden terug naar Chiang Mai gefietst waar we rond 16 uur terug aan ons hotel aankwamen en we Thailand toch op een andere manier gezien hebben.

Etienne heeft ons ook nog een anekdote verteld. Zijn familie en vrienden in België vinden dat hij het maar getroffen heeft, heel de dag kunnen fietsen om je geld te verdienen en zijn Thaise burens vinden het maar een arme stakker, heel de dag moeten fietsen om je geld te verdienen. Daaraan zie je maar dat de gedachten van Belgen en Thai wel verschillen.

Nu Etienne zijn klantenbestand na vele jaren heel hard heeft uitgebreid, is het voor hem niet altijd mogelijk om zijn tours zelf te doen, maar dan voorziet hij steeds een goede Engelstalige gids voor ons.

Dus ben je nog eens in Chiang Mai en heb je een dagje vrij, boek dan zeker een fietstocht bij Etienne!